

Μια συχνή κατηγορία κατά των αντι-κοινωνικών αντιφασιστ(ρι)ών και μια ενοχή, παράλληλα, που βάραινε το συνάφι κάποιων από εμάς είναι πως δεν έχουμε πρόταγμα. «Σωστή η κριτική σας, αλλά οι άνθρωποι θέλουν κι ένα θετικό όραμα στο βάθος», μας λέγανε κάποιοι σύντροφοι. Δεν φτάνει να θες να κάνεις τον κόσμο "λιγότερο χειρότερο". Από την άλλη, κάθε τι εποικοδομητικό σαν σκέψη είχε από καιρό αρχίσει να ξεφτίζει μέσα στις αντιλήψεις μας, μέσα σε ένα νεφέλωμα ζωής που οι ψυχολόγοι το αποκαλούν 'κατάθλιψη', οι ακτιβιστές 'μποδενισμό', οι φιλόσοφοι 'υπαρξισμό' και 'αρνητική διαλεκτική', αλλά καμία από αυτές τις ταμπέλες δεν μας ταίριαζε στα μέτρα. Όλα αυτά μας έκαναν να φέρνουμε σβούρες στα σκοτεινά δωμάτια στα οποία συναντίμαστε, γεμάτοι/ες αντουσία. Ως από μηχανής θεά, όμως, μια είδηση γύρω από έναν αστεροειδή παραμέρισε και αυτές τις σκοτούρες μας! Μάθαμε λοιπόν, δυστυχώς πρόσφατα, ότι υπάρχει μια πιθανότητα ένας αστεροειδής να διαλύσει τον πλανήτη που κατοικούμε όλοι μας. Δεν αναμένεται να γίνει σύντομα, ίσα-ίσα. Μόλις στις 16 Μαρτίου 2880 υπολογίζουν οι επιστήμονες να συγκρουστεί με τη Γη! Μόλις ενός χιλιομέτρου είναι η διάμετρος του, 44.800 μεγατόνων TNT, όμως, η δύναμη του και 66.000 χρ./ώρα η ταχύτητα του! Λένε, λοιπόν, οι επιστήμονες, που 'ναι σοφοί, ότι στην περίπτωση που ο αστεροειδής με το

ονοματάκι 1950 DA προσκρούσει στον πλανήτη, θα έρθει αυτομάτως και το τέλος του (σεισμοί, τσουνάμι και άλλα αποκαλυπτικά θα εξαφανίσουν προοδευτικά χώρες και ηπείρους...). Ένα ακόμη συνταρακτικό γεγονός είναι ότι ο 1950 DA δεν γνωρίζει τη βαρύτητα, έχει μάλιστα και απωθητικές δυνάμεις πάνω του σε σχέση με ό,τι του στέλνουν για παρατήρηση οι σοφοί επιστήμονες (φίλοι του περιοδικού επεσήμαναν μάλιστα, λόγω εξαιρετικών ομοιοτήτων με την πολιτική μας τάση, πως ίσως ο αστεροειδής έχει γραμμένο πάνω του το όνομα του περιοδικού). Επιπλέον, επειδή η τεχνολογία έχει βρει αδιέξοδο μπροστά σε όλα αυτά, οι σοφοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η τεχνική εξέλιξη των επόμενων 35 γενεών θα βρει τα μέσα για να αντιμετωπίσει την πιθανή απειλή του πλανήτη, πράγμα που απευχόμαστε βέβαια. Όπως γίνεται κατανοπτό, από την άλλη, αυτές οι πιθανότητες σύγκρουσης προκάλεσαν αλλεπάλληλα κύματα αγαλίασης στις τάξεις των ανθελληνικών ορδών και έτσι βαδίζουμε πια ανακουφισμένοι/ες πως ο φασισμός και όλη σπιτά της ανθρώπινης κοινωνικής ζωής, σαν ένα μπουκάλι γάλα κι αυτός, έχει ημερομηνία λήξης. Οι πιο χαιρέκακοι από εμάς, μάλιστα, τώρα αντιτείνουν και στους κοινωνιστές συντρόφους μας ότι και οι δικές τους επαναστάσεις και απελευθερωτικά οράματα έχουν κι αυτά, σαν ένα μπουκάλι γάλα, ημερομηνία λήξης.

