

Και μετά τους Πακιστανούς μετανάστες... στο στόχαστρο ξανά οι Ρομά

Στις 21 Μάη 2015 το πρωί στα πλαίσια των συνεχιζόμενων ελέγχων και καταστολής της αστυνομικής διεύθυνσης Λακωνίας σε βάρος των κοινοτήτων των Ρομά στην Τραπεζοντή και στα Καλύβια Σόχας, εντοπίστηκαν 2 παιδιά, ηλικίας 4 χρόνων, που οι αρχές υποστηρίζουν ότι τα χαρακτηριστικά τους διαφοροποιούνται εμφανώς με αυτά των φερόμενων ως γονέων. Οι γονείς (δύο ζευγάρια) και τα δύο μικρά παιδιά μεταφέρθηκαν σε γραφεία της ασφαλείας της Σπάρτης για να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα για το θέμα. Εκεί, οι αρχές προχώρησαν σε εργαστηριακές εξετάσεις DNA για να δουν αν συμπίπτει το γενετικό υλικό των παιδιών με αυτό των γονέων. Οι εξετάσεις αυτές πιθανότατα έγιναν χωρίς την έγκριση των δύο ζευγαρών, όπως άλλωστε συνχά είχε γίνει και στο παρελθόν. Από τις εξετάσεις προέκυψε ασυμβατότητα του γενετικού υλικού των παιδιών με αυτό των γονέων και ξεκίνησε η εισαγγελική διαδικασία σύλληψης για τα κακούργημα της αρπαγής ανηλίκου, καθώς τα 2 παιδιά παραδόθηκαν στο ίδρυμα 'χαμόγελο του παιδιού'. Ερωτηματικά γεννάει βέβαια το γεγονός πως οι εξετάσεις DNA βγήκαν τόσο γρήγορα, σε λιγότερο διηλασία από 3 μέρες, ενώ οι ειδικοί συνήθως λένε ότι θέλουν τουλάχιστον 5 με 15 μέρες.

Η συγκεκριμένη ιστορία θυμίζει την πριν από δύο χρόνα υπόθεση της 'μικρής Μαρίας', όπου μπάτσοι και το 'χαμόγελο του παιδιού' είχαν απαγάγει το ρομ παιδί κάποιων τσιγγάνων γονιών από τη Φάρσαλα, με την πρόφαση ότι ήταν πολύ ξανθό για να είναι ... ρομ. Με αφορμή αυτό το περιστατικό στην Λακωνία, ξεδιπλώθηκε όλος ο ρατσιστικός φασιστικός λόγος, καθεστωτικός ή μη, που ξεκινάει από τη λαϊκή βάση, συνεχίζει με τα τοπικά ΜΜΕ και ολοκληρώνεται με το επίσημο κράτος, την εποχή της κυβέρνησης της αριστεράς (Σύριζα, Αν.Ελ.). Το περιστατικό είναι οργανικό σκέλος μιας ακόμα απόπειρας ρατσιστικής στοχοποίησης των κοινοτήτων των Ρομά στην Λακωνία επιδιώκοντας τον ολοκληρωτικό εξευτελισμό και αποκλεισμό τους από κάθε πλευρά της κοινωνίκης ζωής. Πάει μαζί με την καθημερινή καταστολή και τα πογκρόμ με θύτη την τοπική κοινωνία που σε αρκετές περιπτώσεις τους απαγορεύει ακόμα και το δικαίωμα των παιδιών να πάνε στο σχολείο. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τοπικά ρατσιστικά ΜΜΕ πριν την σύλληψη των δύο οικογενειών βομβάρδιζαν καθημερινά με άρθρα-εμετούς ναζιστικής εμπνεύσεως κάνοντας συγκρίσεις και αναφορές περί της φυλής των Ρομά ως κατώτερης και μη-προσαρμόσιμης στην ελληνική πραγματικότητα, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επεισόδιο που ακολούθησε με τις σημερινές απαγωγές παιδιών από την αστυνομία και το 'χαμόγελο του παιδιού'. Ξέρουμε καλά ότι οι συζητήσεις περί κατωτέρων φυλών οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε κοινωνίες που ονειρεύονται νέα 'Αουσβίτς'.

Τα λακωνικά ΜΜΕ με πρωτόπορο το 'Νότος', αποτελούν την πιγή έμπνευσης για τον τοπικό ρατσιστικό μπχανισμό που συνεχίζει το έργο του ανενόχλητος. Όταν λέμε τοπικό ρατσιστικό μπχανισμό δεν εννοούμε μονάχα τις τοπικές αρχές, αλλά αντίθετα βλέπουμε σε αυτόν μια αλληλοδιαπλεκόμενη σχέση του συντριπτικού μέρους της τοπικής κοινωνίας με το νεοναζί μπχανισμό της τοπικής x.a, την αστυνομία ακόμα και μέρος των οπαδών, των στελεχών των υπόλοιπων κομμάτων της περιοχής, πλην του κκε. Κάτι τέτοιο μας φανερώθηκε ξεκάθαρα με την απόπειρα πογκρόμ σε βάρος της τοπικής κοινότητας

των Ρομά στην Τραπεζοντή τα προηγούμενα χρόνια, 2013-2014, για τα οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΛ ένα πλήθος ανακοινώσεων και μια αφίσα. Και στις δύο περιπτώσεις 'ξεσκώθηκε' η τοπική κοινωνία της Τραπεζοντής απαιτώντας την εκτόπιση των κοινοτήτων των Ρομά από την περιοχή έχοντας την αμέριστη στήριξη της χρυσής αυγής και της αστυνομίας που από τον Μάρτιν έως τον Απρίλιο του 2013, παρέιχε την αμέριστη στήριξη και συνδρομή της κατά τη διάρκεια και τις μέρες μετά τη φασιστοσυγκέντρωση των κατοίκων. Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν σε ένα κλίμα απόλυτης σιωπής των τοπικών οργανώσεων της αριστεράς και του τότε αυτόδιαιχειρίζομενου στεκιού. Στην περίπτωση, δε, του Σύριζα όχι μόνο δεν προχώρησε σε κάποια δράση αλληλεγγύης αλλά λίγους μήνες αργότερα όπως έχουμε πει επανελημμένα, οργάνωσε και συγκεντρώσεις στο Ξηροκάμπι και στη Σκάλα Λακωνίας με θέμα την παραβατικότητα των μειονοτήτων. Το 2014 ενώφει και των τοπικών εικλογών, ένας άλλος παλιός γνώριμος, ο Λεωνίδας Γρηγοράκος, βουλευτής Λακωνίας του πασοκ, έτρεξε να συμπαρασταθεί στους ρατσιστές της Τραπεζοντής διαβεβαιώνοντας ότι θα επιμεληθεί του προβλήματος. Το ίδιο έγινε και με έναν άλλο αρχηγόσκο του τοπικού συνδιασμού 'Ελπιδα' κάποιον κύριο Αλεξάκο, που λίγο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές έτρεξε να βγάλει μια αντίΡομά ανακοίνωση γλείφοντας τους φασιστές πρωτεργάτες του 'κινήματος της Τραπεζοντής'.

Αλλά ας τους πάρουμε τώρα έναν έναν αποσυναρμολογώντας αυτόν τον μηχανισμό, επιχειρηματολόγωντας λίγο περισσότερο, δίνοντας μια καλύτερη εικόνα για το πώς δουλεύει ο τοπικός μας ρατσισμός. Τα τοπικά κόμματα και οργανώσεις, μάλλον αναφέροντας πρώτα αυτά της αριστεράς, αυτά δηλαδή που έχουν μια στοιχειώδη παρέμβαση στην περιοχή, αρνήθηκαν επανειλημμένως οποιαδήποτε ανάμηξη τους με τις τοπικές κοινότητες των Ρομά και των προβλημάτων τους. Αυτό κατά την άποψη μας συμβαίνει για δύο κύριους λόγους. Ό πρώτος, αν και όχι ο κυρίαρχος, είναι ότι καμία από αυτές τις τοπικές αριστερές οργανώσεις δεν επιθυμεί να τα βάλει με τη ρατσιστική εκλογική βάση. Βάζει το εκλογικό κόστος πιο πάνω από το να υπερασπιστεί μια ομάδα που απειλείται άμεσα από την εγκληματική φύση και δράση του τοπικού φασισμού. Ενώ οι ομάδες αυτές, από το Σύριζα μέχρι την άκρα αριστερά, αναφία κλη έχουν μια ποικιλία δραστηριοτήτων στη Λακωνία που ξεκινά από την BIOME και φτάνει μέχρι την γεκατάσταση ανεμογεννητριών και τα χημικά απόβλητα της Συρίας, έχοντας παρέμβει για όλα αυτά τα ζητήματα αναρτώντας κατά καιρούς πανό στο μουσείο της Σπάρτης, σπάνια έως ποτέ δεν βρήκαν χρόνο να κάνουν κάποια ανοιχτή δράση για τα αυξανόμενα προβλήματα των Ρομά ή άλλων μειονοτήτων που απειλούνται άμεσα και καθημερινά. Ο δεύτερος λόγος που πιστεύουμε ότι είναι και ο καθοριστικός είναι ότι η αριστερά αντιλαμβάνεται την ύπαρξη της μέσα στην κυριαρχη σεβασμού αφήγηση και τη δεδομένη ενότητα που αυτή παράγει. Οι εξεγερμένοι ρατσιστές για τους δήθεν αντιρατσιστές βαφτίζονται 'αγανακτισμένοι απλοί πολίτες' και 'νοικοκύρδες' που θέλουν την ηρεμία τους και όχι ως θύτες που θέλουν να εξοντώσουν τους Ρομά. Αυτή η εξιλέωση της τοπικής ρατσιστικής πλειοψηφίας από την αριστερά δεν έχει ως στόχο να αποβάλει τις τύψεις της για την απράξια της, αλλά αντίθετα επιχειρεί να τους αναγάγει ως την εν δυνάμει πλειοψηφία που θα συγκροτήσει το εθνικό (επαναστατικό) υποκείμενο. Και αυτό το υποκείμενο για να μην παρεξηγηθούμε δεν έχει ουδεμία σχέση με μια κομμουνιστική κριτική του υπάρχοντος, αλλά με τη γνωστή εθνική αντικαπιταλιστική προσέγγιση που μας έχει συνηθίσει η αριστερά που θέτει τον ελληνικό λαό ως πρωταγωνιστή σε μια αλλαγή ενάντια της ζένες δυνάμεις, δίχως καμιά διάθεση κριτικής ανάλυσης της καπιταλιστικής κοινωνίας εν γένει.

Ας πάρουμε τώρα την τοπική κοινωνία και τη ρατσιστική αντισιγγάνικη πρωτοπορία που αναδύθηκε μέσα από τα σπλάχνα της. Είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συλλάβει και να αναστοχαστεί κανείς τις αιτίες που γέννησαν αυτό τόσο καλά συντηρημένο στον ιστορικό χρόνο, μίσος απέναντι στους Ρομά. Όσο και να συζητήσαμε για το θέμα, πάντα προέκυπτε κάποιο νέο πρόβλημα που έπρεπε να το ξαναδούμε από την αρχή. Γ' αυτόν τον λόγο θα κάνουμε μόνο μια περιγραφική ανασκόπηση στους λόγους που οδηγούν την τοπική κοινωνία να εναντιωθεί με τόσο πάθος στους Ρομά. Ίσως κάποιοι να πουν ότι είναι και εντελώς επιφανειακοί και με το δίκιο τους. Είναι αλήθεια ότι την τοπική κοινωνία μαστίζεται από μια ρατσιστική προπαγάνδα, καθημερινή εκπαίδευση, που ζεκινάει από το σχολείο, συνεχίζει στο καφενείο, τα ΜΜΕ και κορυφώνεται στα πογκρόμ, οδοφράγματα και τις φωτιές όπως το 2014 στην Τραπεζοντή. Αυτή η ρατσιστική προπαγάνδα δεν έχει να ζηλέψει πολλά από την ανάλογη περί φυλετικής κατωτερότητας, υγιεινισμού κλπ που φαντασιώθηκε η ναζιστική Γερμανία και έκανε πράξη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Ρομ, όπως και ο Εβραίος έπρεπε να εξοντωθούν, ο πρώτος γιατί ήταν ένα γενετικό λάθος που θα ήταν άδικο να συνεχίσει να αναπαράγεται και ο δεύτερος γιατί συμβόλιζε την ίδια την αντι-φυλή, μια αφρορημένη εξουσία που στόχο είχε να βλάψει, εξουσιάσει τον άριο Γερμανό. Η τοπική κοινωνία όμως δεν είναι απλά παραπληροφορημένη ή παρασυρμένη από τον ρατσιστικό λόγο. Έχει δυστυχώς αναπτύξει μια βαθιά εθνική συνείδηση, πριόν της ελληνικής κυρίαρχης ιδεολογίας, όπου η ξενοφοβία και η εχθρότητα απέναντι στον Άλλο ήταν πάντα αλληλένδετα στοιχεία με την ίδια την ύπαρξη της ομογενοποιημένης εθνικής κοινότητας. Μας έχει γίνει η κριτική ότι κάνουμε εύκολα γενικεύσεις μην βλέποντας τις αντιφάσεις μέσα στην τοπική κοινωνία, παίρνοντας την ως κάτι το ενιαίο, αφήνοντας απέξω είτε τον ταξικό ανταγωνισμό που σχναφάινεται, είτε την αντίσταση μερίδας του πληθυσμού σε ρατσιστικές εξάρσεις. Καταρχήν, δεν αμφιβάλλουμε ότι υπήρχαν λίγες περιπτώσεις, όπως αυτή του Χαλανδρίου ή του Ασπρόπυργου όπου αλληλέγγυοι και πολιτικές συλλογικότες, εκκινήντας από αντιφασιστικά αντανακλαστικά, κινήθηκαν ενάντια σε δημάρχους, ρατσιστές και αστυνομία με συνέπεια. Στη Λακωνία, όμως, τίποτα παρόμοιο δεν έχει υπάρξει. Επιπλέον, το γεγονός ότι άτομα, που στη Λακωνία έχουν μια μικρή ή μεγαλύτερη ιδιοκτησία, συμμετέχουν στις ρατσιστικές επιθέσεις, δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχουν κι αυτοί που δεν έχουν ταξικά κριτήρια στα κίνητρά τους, αλλά απλώς εθνικο-φυλετικά. Με λίγα λόγια, μια ταξική ανάγνωση δεν θα ήταν αρκετή για να δώσει φως στη σύνθεση και τα κίνητρα του όχλου.

Περνώντας στις πρωτοπορίες που γεννήθηκαν μέσα από αυτές τις τοπικές κοινωνίες, είμαστε μάλλον υποχρεωμένοι να αναφερθούμε στη χρυσή αυγή και τα τοπικά ΜΜΕ. Η χρυσή αυγή στη Λακωνία έλαβε στις τελευταίες εκλογές ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της πανελλαδικά. Στην ουσία αποκόμισε τα πολιτικά οφέλη της προηγούμενης περιόδου. Ήταν ο πολιτικός οργανισμός του φασιστικού όχλου στην Λακωνία που ανέλαβε πρωτοβουλίες και έβγαλε εις πέρας με επιτυχία την βρώμικη δουλειά. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την εκλογική αναμέτρηση του 2012 μέχρι τις εκλογές του περασμένου Γενάρη, η τοπική χρυσή αυγή έκανε τα πάντα για να πετύχει πογκρόμ και εκτοπίσεις μεταναστών και Ρομά. Αναφερθήκαμε ήδη πιο πάνω στην περίπτωση της Τραπεζοντής. Οι συγκεντρώσεις και πορείες το 2013 έφτασαν συντόνια στους ξύλοδαρμούς Ρομά, ακόμα και σε πυροβολισμούς. Το ίδιο και στη Σκάλα Λακωνίας την ίδια χρονιά προς το καλοκαίρι που οι ναζί συγκεντρώθηκαν από διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου και της υπόλοιπης ελλάδας με τη διακριυμένη πρόφαση ότι κατέβηκαν να «καθαρίσουν» την περιοχή. Παρέλασαν με όπλα και σε

στρατιωτικό βήμα κάτι που αρκετοί Σκαλιώτες επικρότησαν. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών τα τοπικά ΜΜΕ διούλεψαν χέρι χέρι με τους ναζί παρέχοντας τους όσο χώρο χρειάζονταν για να σπείρουν το ρατσιστικό τους μίσος. Ήδη αναφερθήκαμε στον βόρρο του ΝΟΤΟΣ, που καθημερινά δημοσιεύει ένα με δύο άρθρα που εγκληματοποιούν τους Ρομά, αντιμετωπίζοντάς τους ως κατώτερη φυλή.

Η ελληνική αστυνομία και αυτή δεν έλειψε σε καμιά συγκυρία, αντίθετα ανέλαβε να βγάλει και αυτή εις πέρας την κοινή αποστολή με τους υπόλοιπους, την εκκένωση της Λακωνίας από οποιαδήποτε μειονότητα. Όταν σχεδόν τελείωσε με τους Πακιστανούς εργάτες γης, στέλνοντας τους περισσότερους στα γνωστά κέντρα κράτησης, συνέχισε με αμείωτη ένταση τις επιχειρήσεις σκούπα απέναντι στις κοινότητες των Ρομά. Οι καθημερινές επιδρομές της αστυνομίας στους καταυλισμούς συνεχίζεται διχωσαντιδράσεις, ή αντίσταση από τον οποιοδήποτε. Μία στις δύο συλλήψεις πάντοτε αφορούν κάποιους Ρομά, όλοι τους με κατηγορίες μικροπαραπωμάτων. Και το 'τράβηγμα' τους θεωρείται πάντοτε πως αξίζει τον κόπο, έστω κι αν, όπως στην περίπτωση της 'απαγωγής' που συζητάει το κείμενο αυτό, οι Ρομά γονείς τελικά αθωάθηκαν μια εβδομάδα αργότερα.

Όπως μπορεί κάποιος να καταλάβει μέσα από αυτές τις γραμμές υπάρχει μια αρμονική συνεργασία και μάλλον ιδιαίτερα αποτελεσματική όλων των κρίων του τοπικού ρατσιστικού μηχανισμού. Η συνεργασία και η σιωπή όλου του πολιτικού φάσματος και των κοινωνικών στρωμάτων, κάνουν δε ακόμα την άποια παρέμβαση ή αντίθεση στις προθέσεις τους να φαντάζει ακατόρθωτη. Τα συνθήματα και οι αφίσες μας είναι μια ελάχιστη κίνηση από μέρους μας για την άνευ όρων συμπαράστασή μας στις κοινότητες των Ρομά της περιοχής.

Benjamin Conti

για την **Αυτόνομη πρωτοβουλία ενάντια στην Λήθη**, Μάης 2015 - skalalakonias.wordpress.com/