

## Μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας από τον δήμαρχο Ασπρούργου Νίκο Μελετίου

Σε πρόσφατο βίντεο, ο πρώην Ε.Π.Ε.Νίτης, δήμαρχος Ασπρούργου Νίκος Μελετίου θα καταφέρει μέσα σε ένα λεπτό να ξεράσει ένα υπόδειγμα ρατσιστικού εμετού. Ο δήμαρχος δεν μασάει τα λόγια του και δηλώνει ευθαρσώς πως το μένος του για τους Ρομά εκπορεύεται από την πρεμούρα του για ανάπτυξη. Δηλώνει πως οι Τσιγγάνοι είναι εμπόδιο για τις επιχειρήσεις της περιοχής. Αυτές, που αποτελούν τις σφηκοφωλιές της μαύρης και κακοπληρωμένης εργασίας, αυτές που μολύνουν τον τόπο που ζούμε, αυτές που – κατά τον δήμαρχο – συγκροτούν τον πληθυσμό της πόλης, μέρος του οποίου σαφώς και δεν θεωρεί τους Τσιγγάνους.

Οι φασιστικές δυστοπίες στο μυαλό του δημάρχου σαφώς και δεν χωρούν τους φτωχοδιαβόλους της τάξης μας. Δεν τους χωρούν γιατί φαντάζεται έναν κόσμο ιδανικό φτιαγμένο για τα αφεντικά. Το πρόβλημα, λοιπόν, του τσιφλικά δημάρχου είναι ότι οι Ρομά θίγουν την κυριαρχία αυτού και των υπόλοιπων τσιφλικάδων της περιοχής. Γιατί κατά τα άλλα, ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη, αποτελούν τους βασικότερους προμηθευτές πρώτης ύλης για τα σκραπ και τις χαλυβουργίες του Θριασίου. Ο Νίκος Μελετίου, λοιπόν, με τον υπόλοιπο εσμό μεγαλοϊδιοκτιτών γης, υπαίτιοι για την περιβαλλοντική λεηλασία της πόλης, είναι αυτοί που κατηγορούν τους Τσιγγάνους και για την εγκληματικότητα. Η συλλογική μνήμη όμως γνωρίζει. Ο δήμαρχος αν ψάχνει να βρει εγκληματίες ας ρίξει μια ματιά στα – κατά καιρούς – ψηφοδέλτιά του.

Η υποκρισία του όμως δεν θα μπορούσε να εξαντλείται στα "ορθολογικά" επιχειρήματα. Στοχοποιεί την «φάρα των αλβανόγυφτων», όπως την ονομάζει. Αρβανίτης ο ίδιος, όπως και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πόλης, επιλέγει συνειδητά να διαχύσει την κυρίαρχη, εθνική αφήγηση που αποκρύπτει την γλώσσα που μίλαγαν στο σπίτι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Αποκρύπτει το ξύλο που έτρωγαν τα παιδιά για να μην μιλούν τα αρβανίτικα και τους πουν αλβανούς. Αποκρύπτει το νομαδικό παρελθόν των αρβανιτών και τον αντίστοιχο ρατσισμό των ντόπιων πληθυσμών που τους υποδέχονταν κατά τις μετακινήσεις τους. Ο ρατσισμός αυτός ήταν που εξώθησε την «φάρα» του – μιας και του αρέσει ο φυλετικός λόγος – να ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία και να γίνει κομμάτι μιας ψεύτικης εθνικής αφήγησης.

Έτσι, όσο και να προσπαθεί να το "ξεχάσει" εμείς θα του θυμίζουμε πάντα πως οι αρβανίτες είμαστε αλβανοί, αλβανοί, αλβανοί...

Δείτε το βίντεο εδώ:

[https://www.youtube.com/watch?v=htwTOLP\\_9W4](https://www.youtube.com/watch?v=htwTOLP_9W4)

**αλβανόγυφτοι**